

TƯ SẢN VĂN MINH VỚI DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN THAY VÌ TƯ BẢN MAN RỌ VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÔN THẤT THIỆN

I. MỘT CHẾ ĐỘ KINH TẾ THÍCH HỢP

Tư bản: âm vang của quá khứ

Dân Chủ Đa Nguyên có hai diện lớn: một diện chính trị và một diện kinh tế. Hai diện này dính liền với nhau, và nói đến DCĐN tất nhiên phải nói rõ về cả hai. Xác định rõ ràng và dứt khoát mục tiêu, nội dung và khuôn khổ hoạt động về mặt chính trị của DCĐN là một công việc tương đối giản dị; trái lại, làm công việc tương tự về phương diện kinh tế thì lại không giản dị chút nào cả.

Một lý do chính là trong thời gian mà chế độ tư bản vừa phát triển mãnh liệt vừa không tự kèm chế, mà cũng không bị kèm chế, chế độ này đã lộng hành, lũng đoạn, gây cho mình một hình ảnh không đẹp với đa số dân chúng: "tư bản" đồng nghĩa với: chỉ biết có tư lợi, bóc lột, bất công, vô nhân đạo. Các giới cọng sản đã khai thác tình trạng trên đây một cách dễ dàng.

Nhưng trong những năm gần đây, một tình trạng mới đã xuất hiện. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu đã gây dao động và hoài nghi trong hàng ngũ đảng viên, cán bộ, và trong công chúng đối với chủ nghĩa cộng sản thay vì đổi với chủ nghĩa tư bản. Tình trạng mới này buộc những giới cọng sản còn sót lại phải phát động một chiến dịch để thuyết phục cán bộ và đại chúng rằng chủ nghĩa cộng sản (xã hội) nay vẫn còn giá trị, và bản chất tư bản vẫn không thay đổi.

Những luận điệu trên đây khác xa với thực

tại, nhưng nó không hoàn toàn không hiệu nghiêm. Trường hợp Nga và các nước Đông Âu cho thấy rằng tuy đại đa số dân chúng nhất quyết không muốn trở lui lại chế độ cọng sản, nhưng danh từ "tư bản" vẫn còn gây lên một âm vang xấu. Ở Việt Nam ý nghĩ "bản chất tư bản là man rợ... đàn áp, giết hại, mua chuộc, lừa lọc" vẫn ám ảnh ngay cả những người như ông Nguyễn Khắc Viện, dù rằng, như sẽ nói ở đoạn dưới, họ sẵn sàng chấp nhận chủ nghĩa tư bản. [1]

Vì lý do nêu trên, những người chủ trương dân chủ đa nguyên, nghĩa là đương nhiên chủ trương tự do kinh doanh về kinh tế, phải làm sao thuyết phục được đại chúng về hai điểm: 1/ chấp nhận tự do kinh doanh không không phải là chấp nhận trở lại chế độ tư bản mà họ đã là nạn nhân trong quá khứ; và 2/ kinh tế tự do kinh doanh có nhiều khả năng thỏa mãn nhất những gì mà họ mong muốn.

Ở đây, vấn đề danh xưng cần được nêu ra. Tâm lý học cho ta biết rằng danh xưng tạo ra hình ảnh tốt hay xấu trong trí con người. Triết lý Đông Phương cũng dạy rằng "danh chánh, ngôn thuận, sự thành;" danh xưng đúng thì lời nói mới trôi chảy và thuận tai người ta nghe, và sự việc mới thành được. Cho nên, tìm cho thể chế kinh tế dân chủ đa nguyên một danh xưng thích hợp, trở thành một điều tối hệ trọng. Danh xưng này phải nói lên một cách rõ ràng dứt khoát sự tách biệt giữa những ý niệm "bóc lột," "bất công," và danh từ "tư bản," vì, dù muốn dù không, tự do kinh doanh là một đặc tính của kinh tế tư bản.

Một bối cảnh mới

May cho những người chủ trương kinh tế tự do kinh doanh, trong công việc thuyết phục nói trên, họ gặp một bối cảnh mới, khá thuận lợi: đó là những biến chuyển Nga và Đông Âu — những dữ kiện lịch sử không ai phủ nhận được — cùng những đòi hỏi xét lại sự thích hợp của chủ nghĩa cộng sản trong tình hình hiện tại xuất phát từ ngay trong hàng ngũ ĐCSVN.

trường hợp vấn đề chủ nghĩa Mác-Lê không thích hợp cho Việt Nam được công khai đặt ra ngay trong hàng ngũ ĐCSVN.

Tiếp theo hai người trên đây, từ 1990 trở đi, ngay trong hàng ngũ ĐCSVN, số người lên tiếng đòi lãnh đạo Đảng từ bỏ đường lối “xã hội chủ nghĩa” càng ngày đông, và đòi hỏi của họ càng ngày càng mạnh dạn, căn cứ trên những dữ kiện phong phú chính xác, trên những lý luận vững chắc khó bài bác. Tên tuổi những người đó đã thành quen thuộc với dân



Babu 75 Nam bao 9/98.

Những biến chuyển ở Nga và Đông Âu trong những năm 1988-1992 là những biến chuyển lớn trong lịch sử thế giới nên mọi người đều biết đến, và không cần đề cập đến ở đây. Những điều cần nói đến là những chuyển biến trong hàng ngũ ĐCSVN, vì những biến chuyển này, có tính cách tranh cãi nội bộ, đã không được phổ biến rộng rãi.

Chắc mọi người còn nhớ “vụ Dương Thu Hương.” Vụ này xảy ra nay đã 10 năm. Tiếp theo là “vụ Phan Đình Diệu.” Trong hai

chúng Việt Nam, và danh sách họ càng ngày càng dài.

Ngoài những người trên đây, còn có một số cán bộ thuộc loại tư tưởng gia cao cấp, tuy không công khai nặng nề chỉ trích đường lối hiện tại của Đảng, nhưng cũng đã nói lên, dù là một cách nhẹ nhàng và với tinh thần “xây dựng,” sự lo lắng của họ, và nhất là nhu cầu cần xét lại căn bản tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới, trong đó chủ nghĩa cộng sản, thay vì vươn lên, thì lại suy sụp thảm, còn

chủ nghĩa tư bản, thay vì đẩy chết, thì lại thịnh phát ngoạn mục. Điều này có một tầm quan trọng rất lớn, nên tướng cần phải xét nó một cách chi tiết.

Tại sao phải nhất thiết... xã hội chủ nghĩa?

Chỉ ba tháng sau sự giải thể của Liên Xô, mà Nguyễn Đức Bình gọi là trận “động đất chính trị” và “bước thoái trào chưa từng thấy của cách mạng,” [2] Bộ Chính Trị ra Nghị Quyết số 1 (28/3/1992) chỉ thị cho những lý thuyết gia chớp bu của Đảng “đẩy mạnh công tác lý luận,” nhằm “làm sáng tỏ hơn nữa những căn cứ khoa học và thực tiễn” của việc xây dựng mô hình về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam [3]. Một điểm nổi bật trong Nghị Quyết này là nó thu nhận rằng “trong nhiều năm qua nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận hầu như chỉ bó hẹp lại trong việc nghiên cứu các bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, chưa coi trọng việc nghiên cứu các trào lưu khác...” Do đó, Bộ Chính Trị chỉ thị cho các cán bộ lý luận phải: “Chú trọng nghiên cứu những vấn đề về thời đại, về chủ nghĩa tư bản hiện đại...” Hậu quả đương nhiên là cán bộ, đảng viên, và trí thức trong Đảng được dịp nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản mà không sợ bị nghi là có ý định mờ ám.

Những “luận cứ” đủ loại được những lý thuyết gia hàng đầu của ĐCSVN trình bày tại một hội nghị do Ban Bí Thư Trung Ương Đảng triệu tập tại Hà Nội vào tháng 5, 1992. Điều đáng chú ý nhất là những tham luận đọc tại hội nghị đó làm nổi bật một điểm: đó là trong hàng ngũ ĐCSVN có một sự hỗn tạp lớn về tư tưởng. [4]

Trong tập đoàn lãnh đạo của ĐCSVN có những người thủ cựu cực đoan, mà đầu đàn là Nguyễn Đức Bình, [5] cho rằng nguyên do sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là quan niệm giáo điều và ý đồ phản bội chớ không phải vì chủ nghĩa Mác-Lê sai lầm và phá sản, và rốt cuộc “bằng cách này hay cách khác” chủ nghĩa xã hội “sẽ phục hồi sức sống mãnh liệt và tiếp tục tiến lên” vì đó là “quy luật của lịch sử.” [6] Luận cứ này được các nhà lý luận gia cấp 2, cấp 3 lặp đi lặp lại trong các sách báo của Đảng, và được lấy làm nội dung và chất liệu nhồi sọ trong những sách giáo khoa của Đảng. [7]

Những phát biểu trên đây chỉ là khẳng định suông nhằm trấn an đảng viên và cán bộ, và, như Trần Bạch Đằng, một lý thuyết gia lớn

khác của Đảng, nhấn mạnh, nó bị nhiều chứng minh của tình hình khách quan chống lại. Ông nói: “Nhiều điều tưởng chừng đã được giải quyết xong lại đang xuất hiện. Chẳng hạn thế nào là chủ nghĩa xã hội, tại sao Việt Nam nhất thiết phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa...?” Cho nên, ông cảnh cáo rằng chỉ “khẳng định giản đơn” sẽ không đủ sức thuyết phục. [8]

Một lý thuyết gia khác, tầm vóc cũng rất lớn, và kỳ cựu hàng nhất trong hàng ngũ ĐCSVN, là ông Trần Văn Giàu. Ông này ghi nhận rằng “Chủ Nghĩa Đế Quốc” [sách gối đầu của đảng viên ĐCSVN] của Lê-nin đã 80 năm rồi. Trong thời gian đó, “có quá nhiều thay đổi,” và “có nhiều dự đoán của Lê-nin đã không xảy ra, hoặc xảy ra mà khác đi.” Và ông đặt câu hỏi: “Đặc điểm tư bản chủ nghĩa hiện đại là gì so với thời Lê-nin, so với thời sau Thế chiến thứ hai? Có nhiều nhận định khác nhau. Việt Nam ta nhận định thế nào?” Ông hỏi: “Thế giới đi về đâu? Tương lai thế nào? Nhìn ra thì như có đám sương mù dày trước mắt.” Và ông nói lên một sự thật chua chát: nếu không rõ thì làm sao giữ vững lòng tin, “nhứt là trong lúc mà thế lực của tư bản lại đang bành trướng, còn phạm vi của chủ nghĩa xã hội thế giới thì đang thu hẹp”. [9]

Tư tưởng cộng sản: lúng túng và hỗn loạn

Một trong những kết luận nổi bật trong phong trào nghiên cứu lý luận trên đây là “phải thay đổi.” Ngay cả Nguyễn Đức Bình cũng công nhận rằng “phải thay đổi căn bản hoặc từ bỏ những kết hợp không còn thích hợp với thực tế đã thay đổi.” [10]

Nhưng “thay đổi” gì, “thay đổi” thế nào? Vấn đề này vừa bức bách vừa phức tạp trong bối cảnh mà các cán bộ trung kiên cũng phải công nhận, là chủ nghĩa tư bản hơn hẳn chủ nghĩa xã hội. Trong một tác phẩm mang cái tên rất ý nghĩa là *Dân Chủ Tư Sản và Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa*, hai lãnh đạo tư tưởng hàng đầu của ĐCSVN viết: “Chủ nghĩa tư bản đang tiếp tục một cách mạnh mẽ xu hướng hiện đại hóa và tự động hóa nền sản xuất, đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất... trong khi đó, vì không trải qua chủ nghĩa tư bản, chúng ta một mặt phải thực hiện những mục tiêu về tiến bộ và kỹ thuật mà chủ nghĩa tư bản đã giải quyết xong từ thế kỷ XVIII... và do không trải qua chủ nghĩa tư bản, tri thức, lý luận, kinh nghiệm của chúng ta còn ít ỏi; thậm chí

do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa kinh nghiệm và quan niệm không đầu đủ về quản lý, Nhà nước và xã hội chúng ta đã dừng lại quá lâu trong tình trạng lạc hậu, thô sơ, duy ý chí và quan liêu trên lĩnh vực tổ chức, quản lý.” [11]

Hai tác giả trên đây là Ông Thái Ninh và ông Hoàng Gia Bảo. Ông Ninh là Phó Trưởng Ban Tư Tưởng và Văn Hóa Trung Ương, và ông Bảo là Viện Trưởng Viện Chủ Nghĩa Khoa Học thuộc Viện Mác-Lê-nin!

Hơn nữa, những lập luận khác của hai cán bộ then chốt này của Đảng cho ta thấy rõ tình trạng lúng túng, nếu không nói là hỗn loạn, về tư tưởng ở cấp đầu não của Đảng. Họ thấy rõ rằng cần dân chủ tự do, cần đối thoại, cần dân chủ chính trị.

Về dân chủ tự do họ nói: “Dân chủ tự do, công bằng và bình đẳng, đó là những mục tiêu giải phóng con người, những giá trị của chủ nghĩa nhân đạo, của văn minh tiến bộ.” [12]

Về nhu cầu đối thoại: “Nếu trong đời sống tinh thần và sáng tạo văn hóa không có khuyến khích tìm tòi, tính phê phán, tranh luận, đối thoại sẽ không có, sự phát triển của lối suy nghĩ thực, nói và làm không nhất quán, lệ thuộc, không phát huy được bản sắc cá tính sáng tạo riêng. Một khi độc thoại thay thế cho đối thoại, chân lý bị độc quyền, tính phê phán bị cản trở... con người sẽ không nhận được những kích thích tới sự sáng tạo, thậm chí có nguy cơ bị biến dạng, rơi vào tha hóa... con người sẽ rơi vào các tình trạng lảng tránh, hoặc tùy thời, thậm chí giả dối giữa ý nghĩ và hành động, giữa nói và làm. Đó là sự hủy hoại nhân cách.” [13]

Một điểm rất đặc biệt là hai ông nói rằng muốn khắc phục chủ nghĩa quan liêu và tình trạng phạm dân chủ, “phải trước hết là dân chủ kinh tế, dân chủ chính trị”. [14] Hai ông đã có những tư tưởng táo bạo. Nhưng, sau đó, họ không có can đảm và thành thực để đi đến cùng, nên lại tự mâu thuẫn lớn khi họ quả quyết rằng: “tự do tư tưởng và giải phóng tinh thần... gắn liền với các nguyên tắc và quan điểm chính trị của chủ nghĩa xã hội, được xác định bởi lập trường giai cấp.” [15]

Hành vi của hai ông Ninh và Bảo không làm cho ta ngạc nhiên vì chính thủ trưởng của họ, Nguyễn Đức Bình, cũng lúng túng và hỗn loạn như họ. Trong bài giải thích ý nghĩa của Quyết Nghị 1, ông này vừa biện hộ cho tự do tư tưởng vừa cảnh cáo các lý luận gia của Đảng là trong Đảng chỉ có một quan điểm mà

thôi. Ông nói: “Để đi đến chân lý, nhà nghiên cứu phải rất mực vô tư, khách quan. Chỉ có thái độ thực sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, dám từ bỏ những nhận thức sai lầm, biết nghe lẽ phải, không định kiến, hết sức khiêm tốn, tôn trọng lẫn nhau, v.v. mới có thể mở mang kiến thức... thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh mới là nguy hiểm đáng sợ, bởi đó là một triệu chứng bệnh hoạn không thể chấp nhận được trong đời sống tư tưởng - lý luận.” [16]

Nhưng cũng trong bài ấy, ông ta lại nói: “Trong nghiên cứu và thảo luận cần dân chủ và tự do tư tưởng tối đa, nhưng nhất thiết phải trên cơ sở mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, nghị quyết Đảng đã thông qua... không thể có nhiều trường phái trong cùng một dòng lý luận Mác - Lê-nin. Giữa những người cộng sản mác-xít, không thể có sự phân chia trường phái lý luận. Bởi vì, về lý luận, tất cả chúng ta thuộc cùng một trường phái duy nhất, không thể đa nguyên mà là nhất nguyên - đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.” [17]

Phân tách trên đây khá tỷ mỹ, nhưng sự tỷ mỹ này cần thiết vì, như ông Trần Văn Giàu nói, ĐCSVN hiện nay đang bị một đám sương mù dày đặc bao bọc, và tư tưởng của họ, ngay cả ở cấp lãnh đạo, bị lúng túng và hỗn loạn. Rất nhiều đảng viên, dù có thiện chí và trí tuệ, vì vướng mắc với Đảng, tất nhiên cũng ở trong tình trạng đó, và không thấy rõ rằng những nguyên vọng chính đáng của họ - sung mãn, công bằng - có nhiều hy vọng được thỏa mãn hơn trong một chế độ kinh tế tự do có những bảo đảm cần thiết.

II. LỰA CHỌN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TRI TUỆ

Một sự trùng hợp rất ý nghĩa

Phần I của bài này đã phân tích tỷ mỹ sự tranh cãi về lý luận trong nội bộ giới cao cấp ĐCSVN trong tình huống chủ nghĩa cộng sản thoái trào trầm trọng trong khi chủ nghĩa tư bản tiếp tục hung phát một cách ngoạn mục. Sự phân tích này đã làm nổi bật hai sự kiện: 1/ có một sự hỗn tạp tư tưởng lớn trong giới lãnh đạo ĐCSVN trong vấn đề phải ứng đối thế nào trước những biến chuyển lớn trên thế giới, và 2/ ngay cả những phần tử trung kiên và bảo thủ cực đoan nhất đã tỏ ra lúng túng và hỗn loạn vì không làm sao phủ nhận được một thực tại phũ phàng, là: chủ nghĩa tư bản

do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa kinh nghiệm và quan niệm không đầu đủ về quản lý, Nhà nước và xã hội chúng ta đã dừng lại quá lâu trong tình trạng lạc hậu, thô sơ, duy ý chí và quan liêu trên lĩnh vực tổ chức, quản lý.” [11]

Hai tác giả trên đây là Ông Thái Ninh và ông Hoàng Gia Bảo. Ông Ninh là Phó Trưởng Ban Tư Tưởng và Văn Hóa Trung Ương, và ông Bảo là Viện Trưởng Viện Chủ Nghĩa Khoa Học thuộc Viện Mác-Lê-nin!

Hơn nữa, những lập luận khác của hai cán bộ then chốt này của Đảng cho ta thấy rõ tình trạng lúng túng, nếu không nói là hỗn loạn, về tư tưởng ở cấp đầu não của Đảng. Họ thấy rõ rằng cần dân chủ tự do, cần đối thoại, cần dân chủ chính trị.

Về dân chủ tự do họ nói: “Dân chủ tự do, công bằng và bình đẳng, đó là những mục tiêu giải phóng con người, những giá trị của chủ nghĩa nhân đạo, của văn minh tiến bộ.” [12]

Về nhu cầu đối thoại: “Nếu trong đời sống tinh thần và sáng tạo văn hóa không có khuyến khích tìm tòi, tính phê phán, tranh luận, đối thoại sẽ không có, sự phát triển của lối suy nghĩ thực, nói và làm không nhất quán, lệ thuộc, không phát huy được bản sắc cá tính sáng tạo riêng. Một khi độc thoại thay thế cho đối thoại, chân lý bị độc quyền, tính phê phán bị cản trở... con người sẽ không nhận được những kích thích tới sự sáng tạo, thậm chí có nguy cơ bị biến dạng, rơi vào tha hóa... con người sẽ rơi vào các tình trạng lảng tránh, hoặc tùy thời, thậm chí giả dối giữa ý nghĩ và hành động, giữa nói và làm. Đó là sự hủy hoại nhân cách.” [13]

Một điểm rất đặc biệt là hai ông nói rằng muốn khắc phục chủ nghĩa quan liêu và tình trạng phạm dân chủ, “phải trước hết là dân chủ kinh tế, dân chủ chính trị”. [14] Hai ông đã có những tư tưởng táo bạo. Nhưng, sau đó, họ không có can đảm và thành thực để đi đến cùng, nên lại tự mâu thuẫn lớn khi họ quả quyết rằng: “tự do tư tưởng và giải phóng tinh thần... gắn liền với các nguyên tắc và quan điểm chính trị của chủ nghĩa xã hội, được xác định bởi lập trường giai cấp.” [15]

Hành vi của hai ông Ninh và Bảo không làm cho ta ngạc nhiên vì chính thủ trưởng của họ, Nguyễn Đức Bình, cũng lúng túng và hỗn loạn như họ. Trong bài giải thích ý nghĩa của Quyết Nghị 1, ông này vừa biện hộ cho tự do tư tưởng vừa cảnh cáo các lý luận gia của Đảng là trong Đảng chỉ có một quan điểm mà

thôi. Ông nói: “Để đi đến chân lý, nhà nghiên cứu phải rất mực vô tư, khách quan. Chỉ có thái độ thực sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, dám từ bỏ những nhận thức sai lầm, biết nghe lẽ phải, không định kiến, hết sức khiêm tốn, tôn trọng lẫn nhau, v.v. mới có thể mở mang kiến thức... thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh mới là nguy hiểm đáng sợ, bởi đó là một triệu chứng bệnh hoạn không thể chấp nhận được trong đời sống tư tưởng - lý luận.” [16]

Nhưng cũng trong bài ấy, ông ta lại nói: “Trong nghiên cứu và thảo luận cần dân chủ và tự do tư tưởng tối đa, nhưng nhất thiết phải trên cơ sở mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, nghị quyết Đảng đã thông qua... không thể có nhiều trường phái trong cùng một dòng lý luận Mác - Lê-nin. Giữa những người cộng sản mác-xít, không thể có sự phân chia trường phái lý luận. Bởi vì, về lý luận, tất cả chúng ta thuộc cùng một trường phái duy nhất, không thể đa nguyên mà là nhất nguyên - đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.” [17]

Phân tách trên đây khá tỷ mỷ, nhưng sự tỷ mỷ này cần thiết vì, như ông Trần Văn Giàu nói, ĐCSVN hiện nay đang bị một đám sương mù dày đặc bao bọc, và tư tưởng của họ, ngay cả ở cấp lãnh đạo, bị lúng túng và hỗn loạn. Rất nhiều đảng viên, dù có thiện chí và trí tuệ, vì vướng mắc với Đảng, tất nhiên cũng ở trong tình trạng đó, và không thấy rõ rằng những nguyên vọng chính đáng của họ - sung mãn, công bằng - có nhiều hy vọng được thỏa mãn hơn trong một chế độ kinh tế tự do có những bảo đảm cần thiết.

II. LỰA CHỌN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TRÍ TUỆ

Một sự trùng hợp rất ý nghĩa

Phần I của bài này đã phân tích tỷ mỷ sự tranh cãi về lý luận trong nội bộ giới cao cấp ĐCSVN trong tình huống chủ nghĩa cộng sản thoái trào trầm trọng trong khi chủ nghĩa tư bản tiếp tục hung phát một cách ngoạn mục. Sự phân tích này đã làm nổi bật hai sự kiện: 1/ có một sự hỗn tạp tư tưởng lớn trong giới lãnh đạo ĐCSVN trong vấn đề phải ứng đối thế nào trước những biến chuyển lớn trên thế giới, và 2/ ngay cả những phần tử trung kiên và bảo thủ cực đoan nhất đã tỏ ra lúng túng và hỗn loạn vì không làm sao phủ nhận được một thực tại phũ phàng, là: chủ nghĩa tư bản

CHÚC MỪNG

Được tin vui

Anh Chị Lê Đình Điểu
sẽ làm lễ Thành Hôn
cho Trưởng Nam là

LÊ BÌNH NHẤT LANG

dẹp duyên cùng

ANNA NGÔ THỊ TRÚC LINH

Thứ Nữ của Ông Bà
Eugene Ngô Văn Bá.
Hôn lễ sẽ cử hành tại
nhà thờ Saint Celica,
Tustin, California,
vào ngày 31 tháng 10, 1998

Anh Chị Hà Tường Cát
sẽ làm lễ Thành Hôn
cho Trưởng Nam là

HÀ TƯỜNG HẠNH

dẹp duyên cùng

VŨ NGỌC BÍCH

Thứ Nữ của
Ông Bà Vũ Văn Toàn.
Hôn lễ sẽ cử hành tại
Thánh Đường Thánh Linh,
Fountain Valley, California
vào ngày 24 tháng 10, 1998

Xin mừng hai Anh Chị

Lê Đình Điểu và Hà Tường Cát.

Thân chúc các cháu

Nhất Lang - Trúc Linh và Tường Hạnh - Ngọc Bích

Trăm Năm Hạnh Phúc.

Tạp chí THẾ KỶ 21 - Nhật báo NGƯỜI VIỆT - Đài phát thanh VNCR - Hội VAALA.

Và các bạn hữu: Hoàng Ngọc Tuệ, Đỗ Ngọc Yên, Đỗ Quý Toàn,
Phạm Phú Minh, Lê Văn Khoa, Vũ Ánh, Ngô Mạnh Thu, Tống Hoằng,
Nguyễn Thiện Cơ, Nguyễn Phước Quan, Phạm Quốc Bảo, Lý Văn Chương,
Trần Văn Ngô, Đỗ Việt Anh, Phan Huy Đạt, Nguyễn Đồng,
Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Khả Lộc, Bùi Huy Vĩnh,
Trần Doãn Nho, Nguyễn Đình Hà, Lưu Văn Vịnh,
Nguyễn Hữu Khánh, Lê Phục Thủy

rõ ràng hơn hẳn chủ nghĩa xã hội.

Với bối cảnh trên đây, phần II của bài này sẽ so sánh chủ nghĩa cộng sản/xã hội với chủ nghĩa tư bản về khả năng giải quyết hai vấn đề căn bản của quốc dân là phát triển kinh tế và công bằng xã hội.

Một phần đáng kể sẽ dành cho quan điểm của một số nhân vật xuất thân từ chế độ cộng sản, ngoài kinh nghiệm trực tiếp, đã suy ngẫm, nghiên cứu rất nhiều hòng tìm được phương thức hữu hiệu để thực hiện hai mục tiêu trên đây. Người dẫn đầu trong số này là Nguyễn Kiến Giang. Ông tự nhận là một người “cộng sản kiên định” đã để cả một cuộc đời “thể nghiệm chủ nghĩa cộng sản bằng trí tuệ và hành động của chính bản thân mình.” [A] Những nhận xét và kết luận của ông tất có một trọng lượng lớn.

Phản khác, tư tưởng của Nguyễn Kiến Giang rất gần với tư tưởng của những người trong Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên. Rõ ràng là giữa những người thiện chí thuộc “bên này” lẫn “bên kia” đang sử dụng ánh sáng của trí tuệ để tìm một chế độ kinh tế thích hợp cho xứ sở có một sự trùng hợp về quan niệm căn bản. Sự trùng hợp này rất ý nghĩa và đây hy vọng cho tương lai, nhất là ta có thể coi Nguyễn Kiến Giang như đại diện của rất nhiều đảng viên cộng sản còn lương tri và lương tâm, đã thức tỉnh, nhưng vì hoàn cảnh, không công khai nói lên quan điểm và nguyện vọng của mình được. Vì hai lý do trên đây, bài này sẽ đề cập nhiều đến tư tưởng của ông ấy.

Phát triển và công bằng xã hội: tư bản chủ nghĩa hơn cộng sản chủ nghĩa

Hai vấn đề căn bản mà những ai nghiên cứu về chính trị xã hội đều phải chú ý đến là phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Nguyễn Kiến Giang đã tỏ ra chú tâm đặc biệt đến hai vấn đề này. So sánh chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, ông đi đến kết luận rằng: chủ nghĩa tư bản hơn hẳn chủ nghĩa cộng sản. Ông nói: “Trong giai đoạn văn minh mới của loài người, trong khi đối cực của xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa, chứng tỏ sức sống dai dẳng và tăng lên bằng những sửa đổi điều chỉnh theo những yêu cầu của giai đoạn văn minh đổi mới, thì khủng khoảng của chủ nghĩa xã hội lại càng mang tính chất nặng nề hơn vì nó không chứng tỏ tính hơn hẳn đối với chủ nghĩa tư bản, mà ngược lại, chủ nghĩa tư bản đang chứng tỏ tính hơn hẳn với nó ở những

lĩnh vực cơ bản của đời sống con người và xã hội.” (tr.35)

Một lĩnh vực then chốt trong đó chủ nghĩa xã hội đã tỏ ra kém xa chủ nghĩa tư bản là lĩnh vực sản xuất. Ông nói: “Cho đến nay, trên thực tế, chỉ có chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội đem lại những phát triển mạnh mẽ nhất cho sức sản xuất xã hội mà kết quả là những đồng sản phẩm ngày càng khổng lồ, ngày càng phong phú, chưa từng thấy ở những chế độ xã hội trước đó...” (tr.192)

Không những chủ nghĩa tư bản đã hơn hẳn chủ nghĩa xã hội trong lĩnh vực sản xuất (phát triển kinh tế), mà ngay cả trong lĩnh vực quan trọng nhất trong chủ nghĩa cộng sản, lĩnh vực công bằng xã hội, cũng vậy. Nguyễn Kiến Giang nhận xét rằng: “Trong một thời gian dài chúng ta tưởng rằng với chủ nghĩa xã hội, không bao lâu lý tưởng công bằng xã hội sẽ được thực hiện... Nhưng thực tế không phải như vậy.” (tr.176) Và tuy tự nhận là một người “cộng sản kiên định,” với 50 tuổi đảng, con của một đảng viên cộng sản kỳ cựu, ông vẫn trung thực đưa ra kết luận sau đây: “Với tất cả những bất công của nó, chủ nghĩa tư bản vẫn đem lại cho xã hội những sản phẩm dồi dào đến mức có thể cung cấp cho những người nghèo trong xã hội những sản phẩm cần thiết tối thiểu cho cuộc sống của họ (Trong khi ở phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa, thiếu hụt là thực tế triền miên đối với hầu hết dân cư).” (tr.193)

Theo ông, hai yếu tố trên đây liên hệ mật thiết với nhau. Không có một nền sản xuất phát triển mạnh mẽ với những sản phẩm dồi dào, “nói tới công bằng xã hội là vô nghĩa.” Thiếu thốn, nghèo khổ, như lịch sử đã chứng minh, không bao giờ đem lại công bằng xã hội cả. Có sản phẩm dồi dào không tự dẫn tới công bằng xã hội, nhưng “nó là tiền đề không thể thiếu” để thực hiện công bằng xã hội. “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng” là “một không tưởng khủng khiếp”. (tr.192) Tình trạng trên đây liên hệ mật thiết với cách tiếp cận của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản về những vấn đề tư hữu tư sản, cá nhân, và kinh tế thị trường.

Sở hữu tư sản và kinh tế thị trường: giá trị chung của loài người

Theo Nguyễn Kiến Giang, sở hữu tư nhân và kinh tế thị trường là những “giá trị cơ bản,” những “giá trị chung” của loài người, và

"lịch sử cho đến nay chưa tạo ra những giá trị nào khác hay hơn những giá trị ấy," nhưng những người mác-xít lại đồng nhất nó với sự thống trị của giai cấp tư sản, với chủ nghĩa tư bản, và coi nó như là giá trị tư sản và thù địch. (100-112) Ông nhận xét: sở hữu cá nhân là "động lực mạnh mẽ nhất, có hiệu quả nhất của mọi hoạt động kinh tế;" nó là cơ sở của lợi ích cá nhân, mục tiêu cao nhất của những hoạt động kinh tế. Cá nhân là chủ thể của mọi hoạt động kinh tế, và "tất cả các quá trình đều bị phá vỡ khi không lấy cá nhân và lợi ích cá nhân làm mục tiêu và cơ sở." Nhưng "cá nhân chỉ có thể tồn tại trên cơ sở sở hữu của nó." (182-183) Trong nhãn quan ông, sở hữu "tự nó chính là một vật kỳ diệu," là "phát minh vĩ đại nhất của nền văn minh con người," vì nó làm cho con người có quyền lực với thế giới bên ngoài và nó là "nguồn gốc của tự do." Con người mất sở hữu của mình tức là "mất chỗ đứng chân của mình và do đó cũng mất cả chính mình." Sở hữu quan trọng như vậy vì đối tượng của nó "không chỉ là tài sản vật chất mà là trí tuệ, là tài năng, những thứ gắn chặt với con người..." (113) Ông kết luận rằng: những quan hệ sở hữu ở nước ta hiện nay không phù hợp với trình độ phát triển kinh tế; do đó, nó "vẫn tiếp tục kèm hâm và phá hoại năng lực sản xuất của xã hội" (126); chủ nghĩa xã hội xóa bỏ chế độ tư hữu, thiết lập kinh tế công hữu, xóa bỏ kinh tế thị trường, thiết lập kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhưng "thực tế cho thấy phương hướng giải quyết ấy không đem lại những kết quả mong muốn, mà ngược lại." (197).

Kết quả là: "Trong nền kinh tế của ta đang có nhiều yếu tố bệnh hoạn khiến cho các cơ

chế thị trường lành mạnh (cạnh tranh và điều tiết) không hoạt động bình thường được, tạo điều kiện cho những thế lực đen tối lũng đoạn và phá hoại...; một từng lớp xã hội nhỏ bé lai chiếm đoạt những của cải của đất nước một cách ngang nhiên... Trong xã hội hình thành khá rõ một tầng lớp "tư sản không văn minh" mang tính chất lưu manh; về thực chất, bọn này lấn bẹn kia đều ăn cắp của nhà nước và nhân dân (trong khi xã hội đang cần có một tầng lớp "tư sản văn minh" để xã hội có thể vượt qua tình trạng lạc hậu về kinh tế và kỹ thuật nhanh hơn). Điều không tránh khỏi đã xảy ra: những phần tử thoái hóa biến chất trong bộ máy nhà nước móc ngoặc với những phần tử lưu manh trong xã hội, kết thành những mafia có thế lực lớn hơn. Chế độ ta lâm vào thế hiểm nghèo vì sự phá hoại và lũng đoạn của chúng." (126-127)

Hà Sĩ Phu cũng có những nhận xét tương tự: "Khi chúng ta định dùng chuyên chính vô sản để đánh tư bản mà không đánh được thì con người sẽ dùng ngay chuyên chính vô sản làm phương tiện để lách qua cửa ải tự do cạnh tranh mà trở thành tư bản! Và nếu dự cảm ấy sẽ thành hiện thực thì công lao của học thuyết về chủ nghĩa xã hội là đã cung cấp cho nhân loại thêm một con đường để tư bản hóa, một thứ tư bản lưu manh và bệnh hoạn!" [B]

Những nhận xét gắt gao trên đây không xuất phát từ những "phần tử xấu," những "thế lực thù nghịch" đang âm mưu dẹp bỏ chủ nghĩa xã hội bằng "diễn biến hòa bình," mà từ những người cộng sản kiên định. Vì nó chỉ nói lên một thực tại nên nó cũng trùng hợp với nhận xét của những người Việt hải ngoại đã theo dõi kỹ tình hình trong nước và quan sát ngay tại chỗ. Ví dụ: ông Trần Ngọc Sơn (báo Thông Luận).

Theo ông Trần Ngọc Sơn, tình trạng kinh tế trong nước hiện nay là một tình trạng "tư bản rùng rú." Trong thị trường kinh tế hạn chế bởi định hướng xã hội chủ nghĩa "cái xấu của kinh tế thị trường đang lan tràn còn cái hay thì bị chặn lại;" những chính sách đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, dân chủ tập trung buộc kinh tế phải "theo kiểu lai căng rùng rú, móc ngoặc với tham nhũng mà hậu quả là con người bị cái tồi dở của kinh tế thị trường hủy hoại... Những khẩu hiệu "dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh".... chỉ được thực hiện theo bề trái của nó, nghĩa là làm giàu cá nhân qua hối lộ, tham nhũng, ăn cắp của công, móc ngoặc,

* Có thiên tài lớn nào mà chẳng có tính điên khùng?

Aristotle

* Lòng biết ơn là một từ ngữ chết. Anh có thể tìm thấy nó trong cuốn từ điển. Nhưng ngoài đời? Còn khuya!

Balzac

* Kẻ khác nói xấu anh? Điều đó không tệ bằng việc kẻ khác không thèm nói với anh.

Oscar Wilde

làm cho đất nước yếu đi.” [C]

Một điều cần ghi nhận ở đây là: tuy rằng ông Nguyễn Kiến Giang gạt bỏ chủ nghĩa xã hội hiện đại vì nó đã lỗi thời, sai lầm, và bệnh hoạn, nhưng ông không chủ trương trở lại chủ nghĩa tư bản. Trái lại, ông nói rất rõ nhiều lần rằng: nếu khái niệm xã hội chủ nghĩa, cũng như khái niệm cộng sản chủ nghĩa, không có triển vọng về khoa học, “điều đó hoàn toàn không có nghĩa là quay về với chủ nghĩa tư bản.” (tr.60) Nhưng ông tin rằng tư bản hiện đại sẽ chuyển sang hình thái mới “theo hướng dân chủ hóa, nhân đạo hóa,” và “những méo mó” dưới chế độ tư bản sẽ được gạt bỏ dần, vì nó sẽ bị thị trường và “những ông sở hữu rất nhạy cảm với mọi thay đổi trong quá trình sản xuất xã hội” kèm kẹp. (Tr.102-03)

Quyền lực và bạo lực của đồng tiền không bị xóa bỏ, nhưng “những quyền lực ấy từ nay sẽ bị chi phối bởi quyền lực của tri thức.” Tri thức là “tiền đề để cá nhân có thể độc lập hơn, tự do hơn, và để cá nhân có thể đạt tới địa vị xã hội bình đẳng hơn” (tr.200) Quan điểm trên đây cũng giống quan điểm của ông Nguyễn Khắc Viện. Không bao lâu trước khi ông ấy mất, ông đã nói lên sự vỡ mộng của ông đối với “xã hội chủ nghĩa”, và ông chấp nhận chủ nghĩa tư bản, vì nó là “xu thế không thể cưỡng, làm cho khoa học kỹ thuật tiến lên, một số người có thể phát huy khả năng...” [18], và vì “kỹ thuật hiện đại trao cho chúng ta đầy đủ phương tiện biến tư bản man rợ thành tư bản văn minh”. [19] Nhưng ông cũng cảnh cáo phải “dè chừng,” phải chống lại “tư bản man rợ,” đừng để cho nó “tác oai tác quái.” Nhưng ông cũng công nhận có một điều may là “tư bản khi nào cũng thực tế, thực dụng, không bao giờ cuồng tín,” và gặp đối thủ quá mạnh thì họ nhượng bộ. [20]

Dân chủ đa nguyên

Theo ông Nguyễn Kiến Giang, cả sở hữu cá nhân lẫn sở hữu xã hội sẽ mất địa vị độc tôn, và trong xã hội sẽ tồn tại “một hệ thống sở hữu đa nguyên.” Tư bản hiện đại sẽ chuyển sang một hình thái xã hội mới, “nhân đạo, dân chủ, tự phát triển, tự hoàn thiện, nhất là đối với nội dung đa nguyên của nó...” (Tr.68)

Quan điểm căn bản của ông Nguyễn Kiến Giang là một quan điểm đa nguyên. Rõ ràng là giữa ông và những người trong Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên có một sự trùng hợp, không những về căn bản, mà rộng rãi, đặc biệt

là về phương diện kinh tế. Về phương diện này, Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên khẳng định: kinh nghiệm thế giới trong nhiều thập niên qua cho thấy rằng chính sách kinh tế tập thể, quốc doanh đều thất bại, và “thị trường tự do là bảo đảm chắc chắn nhất cho một sự phân phối hiệu nghiệm.” Cho nên “Chọn lựa cho kinh tế phải có cho Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, lấy xí nghiệp tư làm nền tảng, lấy óc kinh doanh và sáng kiến làm sức mạnh, lấy tinh thần cầu tiến và làm giàu làm động cơ, lấy lợi nhuận làm phần thưởng và kích thích.” [D]

Chọn lựa ấy có nghĩa là “nhà nước sẽ không làm tất cả những gì mà tư doanh có thể làm được;” vai trò nhà nước chỉ là bảo đảm sự ổn định của đồng tiền, ngăn ngừa những cạnh tranh bất chính và đầu tư vào những ngành nhiều triển vọng mà tư nhân chưa dám hoặc chưa đủ khả năng đầu tư. Nhà nước cũng có “chức năng cảnh giác” trước những khuynh hướng kinh doanh có phương hại và khuyến khích những khuynh hướng kinh doanh có lợi... (tr.29)

Về công bằng xã hội, Dự Án nói rõ và mạnh: “Trong các nhiệm vụ của Nhà nước dân chủ đa nguyên, nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo đảm công bằng xã hội... chủ nghĩa đa nguyên tôn trọng mọi thành phần xã hội, do đó nó không chấp nhận để một thành phần bóc lột và chà đạp một thành phần khác. “Công bằng xã hội là điều kiện cơ bản để giữ gìn sự bền vững của nền tảng xã hội, bảo đảm sự tham gia tích cực và phán khởi của mọi người....” Ngắn hạn, nó có thể là một gánh nặng cho quốc gia, nhưng dài hạn “nó là một bắt buộc để phát triển kinh tế có thể tiếp tục”. (tr.30-31)

Cũng như Nguyễn Kiến Giang, Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên “coi rất trọng công bằng xã hội và không thể đi đôi với cái thường gọi là tư bản rừng rú.” (tr.19)

Phản khát, cũng như Nguyễn Kiến Giang, Phong Trào Đa Nguyên đặt nặng vấn đề tri thức. Dự Án nhấn mạnh nhu cầu “khai thông trí tuệ”, (tr.14) “đầu tư vào suy nghĩ,... xét lại toàn bộ tập quán.... đổi mới toàn cách suy nghĩ và tổ chức.” (tr.12)

Vấn đề danh xưng: tư bản văn minh hay tư sản văn minh?

Nhờ chấp nhận sự soi sáng của trí tuệ, giữa những người phía Nguyễn Kiến Giang và

những người phía Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên có một sự trùng hợp rất lớn về tư tưởng kinh tế xã hội. Hai nhóm đều đi tìm một thể chế kinh tế thích hợp cho xã hội Việt Nam trong tình thế hiện tại. Những nét lớn của thể chế đó có tính chất tư bản, nhưng một loại tư bản mới, chứa đựng một số đặc tính của tư bản phổ thông, nhưng đồng thời gạt bỏ một số tính chất đã làm cho nó mang hình ảnh xấu trong quá khứ.

Vấn đề còn lại là cho thể chế này một danh xưng thích hợp. Theo ông Nguyễn Khắc Viện đến một lúc nào đó, nếu bộ máy tư bản bị hạn chế và kìm hãm đến một mức nào đó "thì tên gọi là chủ nghĩa tư bản hay xã hội chủ nghĩa không quan trọng nữa." Nhưng ông cũng có đề cập đến "tư bản văn minh." Danh từ này đúng, nhưng nó vẫn khêu gợi hình ảnh xưa vì danh từ "tư bản."

Về phần Nguyễn Kiến Giang, ông có đề cập đến một "tầng lớp tư sản văn minh." Danh từ "tư sản" bao hàm một phạm vi hẹp hơn, nhưng nó vì vậy nó thích hợp hơn, vì ta chỉ chủ trương lấy một phần của tư bản, phần năng động, sáng tạo của nó, và gạt bỏ những khía cạnh tiêu cực của nó. Cho nên, tôi đề nghị ta gọi thể chế kinh tế của dân chủ đa nguyên là "chế độ tư sản văn minh."

Ottawa, viết vào dịp Cách mạng tháng 8
và cách mạng tháng 10, 1998

Chú thích

[A] Nguyễn Kiến Giang, *Tuyển Tập*, 1993, Garden Grove, CA, tr.17. Để tránh kéo dài phần chú dẫn, tôi chỉ sẽ ghi số trang sau những đoạn trích từ *Tuyển Tập*.

[B] Hà Sĩ Phu, *Tuyển Tập*, 1996, Thế Kỷ 21, Garden Grove, tr. 103.

[C] Trần Ngọc Sơn, "Đối thoại với ĐCSVN", Thông Luận, số 107, tháng 9, 1997

[D] Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên, *Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên*, Paris, 1992, tr.29. Để tránh kéo dài phần ghi chú, sau đây những đoạn trích từ *Dự Án Dân Chủ Đa Nguyên* chỉ sẽ mang số trang ở cuối câu.

1. Nguyễn Khắc Viện, *Diễn đàn* (Paris), số 24, tháng 11, 1993.

2. Nguyễn Đức Bình, *Về Công Tác về Lý Luận Trong Giai Đoạn Hiện Nay*, Hà Nội, Nhà Xuất Bản Sự Thật, tr.12, 14.

3. Điểm này và tất cả các điểm khác liên quan đến Quyết Nghị 1 đều trích từ tài liệu trên đây, tr.5-10.

4. Những bài tham luận đó được thu tập trong quyển *Về Công Tác Lý Luận...* chú dẫn ở số 1 trên

đây. Ngoài ra có một số bài về vấn đề này của nhiều tác giả đăng trong *Tạp Chí Cộng Sản*, hay tác phẩm đặc biệt của những lãnh đạo tư tưởng Đảng.

5. Hiện nay là Ủy Viên CTB, Trưởng Ban Tư Tưởng và Văn Hóa của TƯ Đảng, và tác giả của *Bảo Vệ và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác-Lê-nin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh là Nhiệm Vụ Quan Trọng*, Hà Nội, 1994, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia.

6. Nguyễn Đức Bình, *Bảo Vệ và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác-Lê-nin...*, sđd, tr. 22 và 33.

7. *Tài Liệu Học Tập Lý Luận*, cấp kết nạp Đảng, 1993, hay cấp chính trị phổ thông, 1994, do NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, ấn hành.

8. Trần Bạch Đằng, *Về Công Tác Lý Luận...* sđd, tr 110.

9. Trần Văn Giàu, *Về Công Tác Lý Luận...* sđd, tr.102.

10. Nguyễn Đức Bình, *Bảo Vệ và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác-Lê-nin...*, sđd, tr.50.

11. Thái Ninh và Hoàng Gia Bảo, *Dân Chủ Tư Sản và Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa*, Hà Nội, 1991, NXB Sự Thật, tr.81

12. Như thế, tr.52

13. Nt, tr.57

14. Nt.tr.57

15. Nt., tr.102

16. Nguyễn Đức Bình, *Bảo Vệ và Phát Triển...* sđd, tr.34 và 37.

17. Nt, tr.36.

18. Nguyễn Khắc Viện, "Kiến nghị gửi Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc," 6/1/1991, *Diễn Đàn Người Việt*, Montreal, số 3, mùa xuân 1991.

19. Nguyễn Khắc Viện, "Bước vào một cuộc kháng chiến mới," *Diễn Đàn* (Paris), số 24 (11.1993)

20. Nt.

* Thế nào là một người lương thiện? Là một người chưa hề bị bắt quả tang đang làm điều gì xấu.

Tục ngữ Mỹ thế kỷ 19

* Có một điều người giàu không hề phải làm. Đó là việc đi tìm kiếm bà con thân thuộc.

Tục ngữ Ý

* Lòng can đảm dẫn đến thiên đàng. Lòng sợ hãi đem đến sự chết.

Carlile