

18 - 6 - 93

(53)

Hà Nội chỉ muốn cách mạng toàn thế giới nhưng không muốn nhân quyền toàn thế giới

Tôn Thất Thiện

Tại Vienna, thủ đô nước Áo, ngày 15 tháng 6 vừa qua, các quốc gia đã họp hội nghị toàn thế giới đầu tiên về nhân quyền. Hội nghị này khai mạc cùng lúc với một khoá họp của Quốc Hội Việt Nam. Nhân dịp này ông Võ Văn Kiệt đã xác định với báo chí tại Sài Gòn lập trường của chính quyền cộng sản Việt Nam về nhân quyền.

Theo tin ngày 16/6 của hãng thông tấn Reuter, ông ta nói rằng mỗi quốc gia có con đường riêng, điều kiện riêng, và thái độ riêng, về vấn đề nhân quyền; một quốc gia lớn khác không có quyền áp đặt quan điểm của mình về vấn đề này lên một quốc gia nhỏ, và một quốc gia giàu không có quyền dùng cách này hay cách khác ngăn chặn (sự phát triển của) một quốc gia nghèo: làm như thế là can thiệp vào nội bộ của quốc gia này. Ông Kiệt cũng nói rằng hiện nay chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền của đại đa số Phật tử, nhưng phải thi hành luật pháp quốc gia, và những người tố giác chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền và nói rằng chính phủ áp bức Phật giáo là những người lại dụng cờ của chính quyền Sài Gòn cũ.

Những tuyên bố trên đây của ông Kiệt hoặc không đúng sự thực, hoặc có tính cách lái vấn đề sang một hướng khác.

Về điểm chính quyền cộng sản hiện tại tôn trọng nhân quyền thì ta chỉ cần nhắc lại một vài sự kiện sau đây cũng đủ thấy rằng tuyên bố của ông Kiệt không đúng với sự thực.

1) Chính quyền Hà Nội đã tuyên bố rất rõ ràng là họ coi đòi hỏi dân chủ là nguyên tắc đáng và thực thi nhân quyền, dù là bằng phương pháp bạo động, là một trọng tội, và họ cảnh cáo những ai đòi hỏi như vậy sẽ bị trừng phạt nặng nề. Do đó, để hiếp dọa dân chúng, họ đã tuyên án các ông Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế mỗi người 20 năm tù vì hai vị này đã lên tiếng công khai đòi dân chủ thật sự, nghĩa là dân chủ với đa nguyên đa đảng và toàn bộ nhân quyền. 2) Theo Cương lĩnh và Hiến Pháp hiện nay của ĐCSVN, n.l. Cương lĩnh được Đại Hội VII thông qua hồi tháng 6, 1991, và Hiến Pháp mới ngày 15 tháng 4 năm 1992 lãnh đạo ĐCSVN đã tuyên bố quyết tâm theo đuổi xã hội chủ nghĩa, lấy chủ thuyết Mác-Lê "trong sáng" làm cơ sở tư tưởng và hành động - n.l. mô hình Lê-ni-nít/bônsê-vích chủ trương: đấu tranh giai cấp; chuyên chế vô sản, hay đúng hơn chuyên chế của những kẻ tự phong lại đại diện của giới vô sản -- Trung Ương Đảng và nhất là 13 người của Chính Trị Bộ -- ; dân chủ tập trung, n.l. độc tôn độc quyền độc tài độc tài của ĐCSVN -- trong thực tế, của Chính Trị Bộ -- ; bạo lực cách mạng -- theo Lê-nin, bạo lực tối đa và triệt để, không chấp nhận giới hạn của luật pháp đạo lý nào cả -- .

Trong những điều kiện như thế thì không thể có nhân quyền được. Cho nên khi ông Kiệt nói chính quyền Việt Nam hiện tại tôn trọng nhân quyền, thì ông chỉ khi miệt trí tuệ của những người không nằm trong vòng kèm kẹp của dân của cộng sản, hay là ông chỉ nói dồn chơi mà thôi.

Nhìn ngay bài này

Điểm thứ hai: khi ông kiệt nói Phật Giáo muốn trường cờ chế độ Sài Gòn trở lại thì cũng là ông khi miệt trí tuệ người khác hay nói dồn choi mà thôi, vì ai cũng biết là Phật Giáo đã không ngót chống đối các chính quyền Ngô Đình Diệm cũng như Nguyễn Văn Thiệu. Điều này tướng không cần nói dài dòng. Còn về điểm chính phủ phải thi hành luật pháp thì, là cán bộ cao cấp cộng sản theo chủ thuyết Mác-Lê, ông Kiệt biết rõ hơn ai là, theo chủ thuyết này, luật pháp chỉ là những gì một giai cấp, hay nói đúng hơn, một nhóm cướp được chính quyền thống trị, thảo ra để phục vụ cho quyền lợi của mình và trấn áp những người không đồng giai cấp hay chính kiến. Áp dụng chủ thuyết Mác-Lê trong trường hợp này, luật pháp của Việt Nam hiện nay là luật pháp của Chính Trị Bộ ĐCSVN thảo ra để phục vụ quyền lợi của họ và trấn áp đối phương.

Về điểm thứ ba, Chính quyền cộng sản không chấp nhận nhân quyền có tính cách thế giới có nghĩa là những nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện tại coi người Việt Nam không phải là người, không đáng được hưởng nhân quyền như những công dân các nước Tây phương, và vì người Việt Nam không phải là người nên chính quyền cộng sản có quyền đối xử với họ tàn tệ hơn là chính quyền các nước Tây phương đối xử với dân nước họ. Đây là lanh đao ĐCSVN kỳ thị dân tộc đối với chính dân mình! Khi nói cách mạng và xã hội chủ nghĩa thì lanh đao ĐCSVN lại nói dạng xu thế của thời đại và cách mạng thế giới, đòi cách mạng cho toàn dân thế giới, nhưng khi nói nhân quyền thì họ lại phủ nhận tính cách toàn thế giới và không cho nhân dân Việt Nam được hưởng những gì tốt mà nhân dân thế giới được hưởng. Họ cũng quên rằng biết bao thanh niên hồi 1945-1946 đã theo đảng để tranh đấu cho nhân dân Việt Nam được hưởng nhân quyền. Từ chối nhân quyền là phản bội những người này và phản bội nhân dân Việt Nam nói chung, vì cũng vì tin rằng những người này tranh đấu cho nhân quyền mà dân chúng ủng hộ họ.

Tuyên bố của ông Kiệt cũng có nghĩa là làm công dân một nước xã hội chủ nghĩa là không được hưởng nhân quyền như công dân các nước không theo xã hội chủ nghĩa. Điều này rất phi lý và trái với sự kiện lịch sử, vì dân chúng các nước Đông Âu và Nga đã vùng lên lật đổ chính quyền cộng sản để dành lại nhân quyền của mình. Và nhân dân, cũng như những chính quyền, hoặc mới hoặc cũ, của các nước đó chẳng ai nói, hay nghĩ rằng, đây là do một nước khác mạnh hơn, đặc biệt là Hoa Kỳ, can thiệp vào nội bộ của họ và áp đảo bắt nạt một nước nhỏ cá, vì Nga số đâu có phải là một nước nhỏ, và Hoa Kỳ đâu có dè rằng nhân dân các quốc gia Đông Âu và Nga sẽ nổi dậy lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa như vậy vì dân những nước này không chấp nhận quan điểm cho rằng chỉ có các nước Tây phương mới được hưởng nhân quyền? Lại nữa, nói rằng nước giàu dùng nhân quyền để cản trở phát triển của nước nghèo cũng trái với sự kiện lịch sử, vì các Hoa Kỳ và các nước Tây phương giàu đang ra sức giúp đỡ Nga và các nước Đông Âu phát triển. Và chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cản trở phát triển của Việt Nam hiện nay vì họ không chấp nhận nhân quyền nên chẳng ai ra công để giúp Việt Nam phát triển. Có ai vào lúc này thì chỉ vào khai thác tài nguyên và sức lao động của dân Việt Nam cốt lợi chỉ cho họ mà thôi.

Cuối cùng những người cầm quyền Hà Nội muốn tạo lại tinh thần chống Tây phương của dân Á Đông và các dân tộc thuộc địa cũ bằng cách tung ra khẩu hiệu chống các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ, kêu gọi dùng theo Tây phương. Nói vậy cũng như

nói rằng máy bay và máy điện toán xuất phát từ Tây phương nên người Á đông dùng có dùng! Có một số chính trị gia các nước Á Phi, đặc biệt là ở Trung cộng và Nam dương, muốn duy trì độc tài, hưởng ứng luận điệu đó. Nhưng ngày nay, gày được phong trào chống đối Tây phương -- trong đó lãnh đạo ĐCSVN gồm cả Nga hiện tại -- không phải là chuyện dễ nữa, vì các dân tộc trên thế giới đã độc lập hết rồi. Phản khát Nga Sô nay không còn nữa để yểm trợ tinh thần, vật chất, chính trị và tài chính cho phong trào đó nữa. Riêng về Trung quốc, thì nay chính họ, một nước xã hội chủ nghĩa, chứ không phải Hoa Kỳ hay quốc gia Tây phương nào khác, là nước lớn đang uy hiếp Việt Nam trực tiếp và rõ ràng.

Nếu vấn đề này ông Kiệt chỉ cố đánh lạc hướng dư luận, và biến nó thành một vấn đề chống Tây phương, đặc biệt là chống Mỹ, và gián tiếp chống Nga, vì chính quyền Nga hiện nay cũng đang chủ trương dân chủ thực sự, n.l. dân chủ đa nguyên đa đảng với toàn bộ dân quyền.

Ông Kiệt là một người mà người ta đồn là có tư tưởng cởi mở. Nhưng tiếc thay, thực bất như kỳ danh!

Ottawa, 18-6-93