

Cộng Sản là Khổng Giáo hiện đại hóa?

TK 21 Tháng 6, 2004 đăng bài
của tác giả Tôn Thất Thiện, mô tả

xã hội VN khi xưa (trước thời Pháp
đô hộ) là một chế độ Khổng Giáo,
tổ chức theo mô hình «độc» nghĩa
là Vua trên hết, dưới là Quan, chót
cùng mới tới Dân (Nông, Công,
Thương). Tác giả nhận xét rằng
chế độ CSVN hiện nay cũng tổ
chức theo mô hình «độc» này.
Chỉ khác là CSVN thay thế Đảng
CS vào địa vị chớp bu của Vua
ngày xưa, Quan là lớp cán bộ, và
Dân đen còn lại dưới hạ tầng.

Từ chỗ nhận xét về sự đồng
dạng, giống nhau, của hai hệ
thống «độc» này, tác giả truy
nguyên, phân tích sự trì trệ, tồi tệ,
của xã hội CSVN hiện tại, và tìm
ra «thủ phạm.» Đó là hậu quả tàn
hại của Khổng Giáo trong xã hội
VN trước đây. Sở dĩ VN không rũ
bỏ được chế độ CS là do «tinh
thần Khổng Nho.» Tác giả Tôn
Thất Thiện cũng bày tỏ sự đồng
tình với một tác giả khác, (đã viết
một cuốn sách gần đây, lên tiếng
đá phá kịch liệt Khổng Nho), và
kết luận rằng nếu VN muốn tiến
bộ thì phải gột sạch các tàn tích
của nền văn hóa Khổng Giáo và
«làm sáng tỏ vai trò tai hại của
Khổng Nho trong lịch sử chúng
ta» (nguyên văn, TK 21 June
2004, trang 8).

Tôi thiển nghĩ có lẽ lập luận
của hai tác giả kể trên khó đứng
vững. Kẻ «đạo tặc» ăn mặc, trang
phục, như một «người lương
thiện,» không làm cho người
lương thiện trở thành kẻ đạo tặc!

Thực vậy. Đồng ý rằng Khổng
Giáo và CS cùng có một hệ thống
«độc.» Nhưng sự giống nhau dừng
lại ở chỗ đó. Còn lại là cả một sự
hoàn toàn khác biệt về bản chất,
về đạo lý, không thể lẫn lộn.

Xã hội VN cổ xưa thấm nhuần
Nho Giáo, tôn trọng các giá trị đạo
đức cổ truyền có tính cách rắn dạy
như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, cho
dân gian, (hoặc Công Dung Ngôn
Hạnh cho phái nữ). Giới lãnh đạo
chính trị cũng có những phương
châm như: Tu Thân, Tề Gia, Trí
Quốc, Bình Thiên Hạ, các tiêu
chuẩn đức độ như Nhân, Trí,
Dũng, những khái niệm đúng đắn

về nhân sinh như Thượng bát
chính, Hạ tắc loạn, v.v...

Tất cả các giá trị tinh thần này
hình như khá thiếu vắng trong xã
hội CSVN ngày nay. Và sau này,
ngay cả trong một hệ thống xã hội
«độc, ngang» nào đi nữa, thì các
giá trị này có lẽ vẫn còn cần thiết.
Vì vậy, thiết tưởng ở đầu thế kỷ
21 này, nếu còn rơi rớt lại được
vài ba cái đức tính kể trên của mấy
ngàn năm trước, thì cũng không
đến nỗi vô ích, mà vẫn còn hữu
dụng phần nào. Chưa cần phải vứt
bỏ đi ngay!

Mặt khác, người xưa cũng đã
từng sáng suốt chê bai những hòn
quân, bạo chúa, để phân biệt
những minh quân, minh chủ.
Không phải lúc nào cũng mù
quáng, trung thành tuyệt đối, tôn
lên làm «Thiên Tử» bất cứ kẻ nào
«dành được quyền lực nhờ đánh
bại được địch thủ trong một cuộc
nội chiến.»

Có lẽ chính nhờ giữ vững được
những giá trị cổ truyền mà tiền
nhân đã tạo được sức mạnh trong
xã hội, để suốt mấy ngàn năm
không bị đồng hóa thành một
quận của láng giềng phương Bắc.
Việt Nam vẫn tồn tại là một quốc
gia riêng biệt, mặc dù nguồn gốc
là xuất phát từ Trung Hoa cả về
sắc dân và văn hóa. Để chu toàn
nhiệm vụ cao cả, khó khăn này,
chắc giới sĩ phu Việt khi xưa phải
có tầm hiểu rộng hơn để xử thế,
chứ không phải chỉ biết «thi đỗ
làm quan, học thuộc trau dồi thuộc
kinh sử Tàu thời Nghiêu Thuấn,
với những chuyện chẳng ăn nhầm
gì đến thực tại!»

Khi xưa cấu trúc xã hội đơn sơ,
thì những trật tự, kỷ cương trên
dưới như Vua, Quan, Dân... cũng
hợp lý và lành mạnh. Ngay những
nước Dân Chủ Tây Phương cho
đến cuối thế kỷ 18 cũng còn
những cấu trúc tương tự. Hơn nữa
ông cha ta đã có những khái niệm
như «Dân vi quý, Quân vi khinh,»
thì phải chăng đó chính là những
ý thức về dân chủ rất sớm, mà
ngay những nước Tây Phương
đồng thời cũng chưa có?

Ngoài ra, mối liên hệ trên dưới,
Vua-Dân, chắc cũng dựa trên
những nền tảng gì vững chắc hơn
để có thể tồn tại mấy ngàn năm.
Chứ không phải là mối liên hệ như
hiện nay giữa «Bác Đảng» và
«các cháu,» hoặc giữa «Ông
Stalin» và thần dân Liên Xô, thì
cố gắng cũng chỉ kéo dài được bảy
thập niên!

Sự việc vua quan triều Nguyễn
không chống trả lại được người
Pháp, là do sự thiếu hiểu biết tình
hình để thích ứng, chẳng phải là

do sự cố chấp, gìn giữ, các giá trị
Cổ Nho. Minh Trị Thiên Hoàng
của Nhật Bản đã sáng suốt để
thích ứng canh tân xứ sở, mà
chẳng hề phải từ bỏ những giá trị
cổ truyền của nước Nhật, vốn dĩ
cũng ảnh hưởng nặng nề Nho
Giáo.

Cho nên, nếu kết tội Khổng
Giáo thì thực tội nghiệp! Một vài
quốc gia khác như Cuba, chẳng
hết biết «Ất giáp» gì về Khổng
Nho, cũng chưa rũ bỏ được từ nửa
thế kỷ nay cái «xã hội chủ nghĩa»

của Fidel Castro!

Thời xưa, trật tự kỷ cương trong
xã hội được gìn giữ, do sự tự giác
của lòng người, tin tưởng vào
những giá trị đạo đức.

Ngày nay, trật tự trong xã hội,
kỷ cương «trên dưới» trong chế
độ CS được bảo vệ bằng... còng
số 8, và súng AK!

Đó có lẽ là vài ba sự khác biệt
đậm nét nhất giữa hai hệ thống
«độc» Khổng Giáo và Cộng Sản!

Nguyễn Gia Tiến
Thứ Sáu, tháng 6. 2004